

**(Απομαγνητοφωνημένο Αρχείο)**

**P. ΔΟΥΡΟΥ:** Κύριε Υπουργέ, αγαπητή κυρία Carrega σας έχω νέα. Από την ώρα που γράφατε την ομιλία μέχρι σήμερα που την απευθύνετε, τη σκυτάλη από τον κύριο Κουρουμπλή παίρνει ένα άξιο στέλεχος της κυβέρνησης, ο κύριος Σκουρλέτης. Θέλω να πιστεύω ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα μπορείτε να συνεργαστείτε και εσείς και τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα τοπικής αυτοδιοίκησης και να δείτε ότι δεν το προσφωνώ μόνο εξαιτίας του πρωτοκόλλου.

Αγαπητέ Πρόεδρε της ΠΕΔΑ, κύριε Καμίνη, Δήμαρχε της Μητροπολιτικής Πρωτεύουσάς μας και οι άλλοι Δήμαρχοι που είναι εδώ, εκλεκτοί συνάδελφοι από το εξωτερικό, θα μου επιτρέψετε να μην προσθέσω στον απολογισμό που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Καμίνης σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης την αντιμετώπιση της εργασίας των νέων μια και στο πρόγραμμα θα δείτε ότι αρμόδια εντεταλμένη της Περιφέρειας Αττικής για αυτά τα θέματα θα έχει το λόγο.

Θα μου επιτρέψετε χαιρετίζοντας στην έναρξη αυτής της πολύ σπουδαίας πρωτοβουλίας να μείνω γύρω από αυτήν την πρωτοβουλία και να προσπαθήσω να μην είναι αυτοαναφορική. Για ποιο λόγο; Γιατί θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία και το θέμα της αυτό, καθεαυτό, έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Και δεν σας κρύβω ότι όταν έλαβα την τιμητική πρόσκληση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ να απευθύνω χαιρετισμό με αρκετά μελαγχολικές σκέψεις πήγα πίσω στη Συνθήκη της Λισαβόνας όταν τα κράτη-μέλη η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία των πολιτών θεωρούσαν ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο υπαναχωρεί όταν μιλάει για απασχόληση και όχι για εργασία και τώρα δίνουμε μια μάχη ούτε για την εργασία ούτε για την απασχόληση, το «Flexicurity» που λέγαμε τότε για την αυτοαπασχόληση. Για αυτό λέω ότι με υπαναχωρήσεις αλλά και με διεκδικήσεις - και σε αυτό εντάσσω την σημερινή μας πρωτοβουλία εδώ - βρισκόμαστε σε μια πάρα

πολύ κρίσιμη συγκυρία που χαρακτηρίζεται όπως ειπώθηκε και από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ τον κύριο Σαράντη εξαιρετικά υψηλά, συντριπτικά θα έλεγα ποσοστά ανεργίας των νέων στην χώρα μας.

Ωστόσο να πω μια πικρή διαπίστωση. Αν η χώρα μου η Ελλάδα ήταν ο Δούρειος Ίππος σε σχέση με τα άλλα 27 πια κράτη - μέλη και όχι 28 σε σχέση, με το να ανοίξουν οι πύλες της κρίσης χρέους και των δημοσιονομικών περιορισμών και για τα άλλα κράτη -μέλη χρόνο το χρόνο, έξι χρόνια μετά αφότου η χώρα μπήκε υπό επιτροπεία αυτά τα συντριπτικά ποσοστά των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων εξισώνονται, έχουμε μια πικρή ισότητα με ποσοστά ανεργίας νέων και άλλων χωρών.

Έτσι - ξαναλέω - ότι αυτά τα άσχημα συντριπτικά ποσοστά ανεργίας των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων που ουσιαστικά ακυρώνουν το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας, όχι μόνο το μέλλον του καθενός και της καθεμιάς, αφορούν τελικά όλους μας. Πρόκειται για ποσοστά που εν τέλει πέρα από τις διαπιστώσεις θέτουν όλους εμάς, αιρετούς και μη, προ ευθυνών. Ποσοστά που κυρίες και κύριοι επιβάλουν να δράσουμε, να αναλάβουμε δράση και θα έλεγα χωρίς μελοδραματισμούς και χωρίς να ζηλεύω το ρόλο της Κασσάνδρας να αναλάβουμε δράση όχι σήμερα, ούτε από αύριο, αλλά από χθες και βεβαίως ο καθένας να αναλάβει στο πλαίσιο της ευθύνης του και σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης νομίζω ότι μπορεί, είδατε τον απολογισμό του Δημάρχου Αθήνας, και οφείλει προσθέτω να είναι όχι διακοσμητικός αλλά πραγματικά να είναι ουσιαστικός, να είναι παρεμβατικός, να είναι αποτελεσματικός και όπως θα δούμε και κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας η έμφαση στην στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, στη στήριξη της καινοτομίας, ακούσαμε πως αντιμετωπίζουν τα startups στη Μασσαλία, των κάθε είδους επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναζητούν νέο πεδίο δημιουργίας απασχόλησης πια μετά τη Λισαβόνα και όχι εργασίας. Είναι σπουδαίο να μην αρχίσουν και να τελειώσουν σε ένα πλαίσιο διαπιστώσεων.

Πρόσφατα κυρίες και κύριοι είχα την ευκαιρία να πάρω μέρος ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Αττικής σε μια σημαντική συνάντηση, επρόκειτο για το 5ο Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Καινοτόμας Επιχειρηματικής Νεανικότητας DLD στο Τελ Αβίβ και ήταν μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εμπειρία για δύο λόγους, αυτούς τους δύο λόγους που εγώ αισθάνομαι ότι μπορούν να αντιστοιχηθούν με την πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου ELISAN διότι είχαμε την ευκαιρία, όπως θα έχουμε και από αυτή την συνάντηση, να διαπιστώσουμε πόσο ευρύ, πόσο πολλαπλό, πόσο σύνθετο είναι το πεδίο της νεανικής καινοτόμας επιχειρηματικότητας και βεβαίως το αμέσως επόμενο βήμα ένα πεδίο που μπορεί να μας προσφέρει και προσφέρεται για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι η καινοτόμα νεανική επιχειρηματικότητα είναι ένα στοίχημα κυρίες και κύριοι που δεν αφορά μια, δύο, τρεις χώρες ή κάποιες περιφέρειες και πρωτίστως κάποιους Δήμους, αφορά συνέργειες οριζόντιες και κάθετες στο πλαίσιο πρωτόγνωρων εν τέλει δυνατοτήτων που προσφέρουν νέες τεχνολογίες για το μέλλον των κοινωνιών μας για το μέλλον των νέων. Διότι σε αυτό το δύσκολο δημοσιονομικό οικονομικό περιβάλλον η καινοτόμα επιχειρηματικότητα είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά εμείς οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης όχι μόνο γενικά και αόριστα να ανταποκριθούμε αλλά θα σας έλεγα να στρατευτούμε στην υπηρεσία αυτού του στοιχήματος και να κάνουμε τα πάντα για να το κερδίσουμε.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε νομίζω στο σημείο αυτό το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την τοπική αυτοδιοίκηση έναντι της κεντρικής εξουσίας και των κυβερνήσεων των κρατών- μελών, το υπονόησε πολύ ευγενικά ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ ότι έχει να κάνει με το γεγονός της εγγύτητας. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ πιο κοντά στους πολίτες, είναι πολύ πιο πολύ κοντά στους νέους και στους νέους επιχειρηματίες και είναι μια εγγύτητα που αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί νέες

συνθήκες, νέες προοπτικές και αν θέλετε χωρίς ίχνος αλαζονείας έναντι και ενώπιον και του καινούργιου Υπουργού μας δίνει και ένα προβάδισμα και μια δυναμική.

Θέσεις εργασίας. Θα πάω λοιπόν πίσω από τη Λισαβόνα αγαπητή Carrega θα το θυμάμαι θέσεις λοιπόν εργασίας στη δημιουργία ανάπτυξης επιβάλλουν τον αποκλεισμό προσεγγίσεων τύπου αυτοαπασχόλησης. Και δεν θέλω αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Πρόεδρε της ΠΕΔΑ να αναιρέσω τον τίτλο για τον οποίο βρεθήκαμε από τόσα διαφορετικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσοι άνθρωποι. Αυτό προσέξτε, όχι για λόγους κάποιου, έτσι αν θέλετε ιδεολογικού δογματισμού αλλά για λόγους αποτελεσματικότητας. Η αυτοαπασχόληση δύσκολα λειτουργεί ως παράγοντας πραγματικής ανάπτυξης. Καλά- καλά δεν μετριέται πρέπει να σας πω στα ποσοστά. Δύσκολα ανοίγει το δρόμο δημιουργίας θέσεων εργασίας, αντιθέτως θα έλεγα ακόμα και στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν αντιμετωπίζουν την κρίση χρέους έτσι όπως την αντιμετωπίζουμε εμείς στο νότο συμβάλουν ισχυρίζομαι στην παγίωση αδιεξόδων και βρίσκονται θα έλεγα στον αντίποδα του ζητούμενου σήμερα. Και το ζητούμενο είναι συγκεκριμένο, σταθερό πλαίσιο και φορολογικό σταθερό πλαίσιο ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Ένα ζητούμενο όμως που κυρίες και κύριοι βρίσκεται αντιμέτωπο με χρόνιες παθολογίες του δημόσιου τομέα, αδυναμίες και ελλείψεις νομοθετικού πλαισίου ταξιδεύοντας ως μέλος της Ολομέλειας του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας ή τις χώρες του νότου, γραφειοκρατίας βεβαίως φαινόμενα και άρα αναποτελεσματικότητας και αυτές ακριβώς τις αδυναμίες που καλούμαστε εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουμε με ένα λειψό - όπως πάλι ευγενικά επινόησε ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ θεσμικό πλαίσιο - και βεβαίως πια και ελάχιστους πόρους. Άρα υπάρχει ένας επείγον χαρακτήρας της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κατοχύρωσης δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων και στους δύο βαθμούς προκειμένου να

συμβάλουμε καθοριστικά στην ανάταξη εν τέλει της εθνικής οικονομίας και όχι τοπικών κοινωνιών είτε πρόκειται για τον Πειραιά είτε πρόκειται για τους Αγίους Αναργύρους.

Όπως είπα αρχικά, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, στη συλλογική αυτή προσπάθεια η Περιφέρεια Αττικής δίνει το παρόν, θα το δείτε και με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν από την παρέμβαση της εκπροσώπου μας, δίνει το παρόν και σήμερα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αύριο όχι μόνο για τους νέους, συνολικά για τη χώρα και όπως συνηθίζουμε να λέμε στις Βρυξέλλες ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας των αυτοκρατοριών, ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των κρατών-μελών. Θέλω να πιστεύω ότι ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των πόλεων που έτσι να ξαναπιάσουμε το νήμα μιας κοινωνικής συνοχής που αφήνει πίσω όχι μόνο γενικά και αόριστα τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το σπουδαίο ευρωπαϊκό κεκτημένο που πρέπει σήμερα εκ νέου να επαναδιεκδικήσουμε.

Καλές εργασίας στο συνέδριό σας. Ευχαριστώ πολύ.